

Een grensverleggend ommetje langs de Tikkenhaenweg: de wandelroute in kaart gebracht.



En nu: inwandelen dat vers aangelegde pad!

U weet ook dat het pad niet tot z'n recht komt door er enkel heen-en-weer over te wandelen, toch?

Daarom vindt u hiernaast en op de achterzijde een fraai uitgestippelde wandeling, die u gedurende een kleine twee uur over een afstand van 5,5 km meevoert over maar liefst 85 procent onverharde trage wegen! O ja, en natuurlijk over de Tikkenhaenweg zelf.

PS: U kan de wandeling trouwens ook perfect vanuit Wortel, Hoogstraten of Bezoekerscentrum De Klapekster van Natuurpunt (in Wortel Kolonie) doen.

Begeleidende tekst: z.o.z.

Een grensverleggend ommetje langs de Tikkenhaenweg: tekst en uitleg voor onderweg.

1. **Vertrekpunt: Café in Holland**, Schootsenhoek 23, 5114 Baarle-Nassau). U gaat in zuidelijke richting de grens met België over, waarna u onmiddellijk, op het kruispunt, linksaf draait, de Bosuil op. U loopt na een tijdje op een onverharde zandweg: dit is de Grensdreef. Deze ligt hier op Nederlands grondgebied.
2. Na 950 meter draait u, ter hoogte van het **wandelknooppunt-paaltje nr. 7**, rechtsaf het smalle bospad op. Dit leidt u naar de bossen van het vroegere domein van Wortel kolonie. U vervolgt dit bospad, dat u vanzelf na verschillende bochten tot op de Torendreef leidt, die Wortel kolonie van oost naar west doorkruist. Deze loopt o.a. langs het landsloperskerkhof en natuurgebied Bootjesven.
3. U volgt de Torendreef in westelijke richting (**bij het uitkomen van het bos rechtsaf**), waar u op het einde rechtsaf draait en vervolgens linksaf. U volgt deze asfaltweg tot op het kruispunt.
4. U steekt het kruispunt over en wandelt het **Poeleinde** op. Na 70 meter draait u, vlak voor de eerste bomenrij haaks op de weg, de smalle voetweg in.
5. Dit is de **Poelheydeweg**. Bij het kruispunt ter hoogte van het witte huis, steekt u de asfaltweg over.
6. U loopt nu op het **Kasteelvoetpad**, dat u, zoals de naam al zegt, tot bij het vroegere kasteel van Hoogstraten brengt. Na enkele bochten komt u uit op een stukje asfaltweg: hier gaat u naar rechts. Na enkele meters gaat de verharde weg over in een karrenspoor.
7. Aan het kruispunt even verderop kiest u voor het **karrenspoor** aan uw linkerhand. Dat volgt u tot aan de achterzijde van het vroegere Kasteel van Hoogstraten (nu Penitentiair Schoolcentrum).
8. Hier kiest u het **laarzenpad**, dat vertrekt voorbij het valhekje aan uw rechterhand. Dit is een deel van het Stipstappepad, dat u langs de oever van de Mark en de achterzijde van het PSC voert.
9. Voorbij het tweede valhekje draait u rechtsaf, tot aan het derde valhekje. Het Stipstappepad draait hier linksaf, u kiest echter de andere kant (rechtsaf), het **Kasteelvoetpad** op. U volgt dit tot aan het vierde en laatste hekje.
10. Aan dit kruispunt, dat u daarnet ook al bent gepasseerd, draait u het **karrenspoor** aan uw linkerhand in. U volgt dit tot op de betonweg aan het einde.
11. U komt nu op de **Bosuil** uit, waar u rechtsaf draait. Na 170 meter draait u schuin links de prachtige **Tikkenhaenweg (12)** op, die u in kaarsrechte lijn tot pal voor het Café in Holland leidt.

Wil je een mooie actie als deze steunen? Sluit je dan aan bij één van de organiserende verenigingen en wordt lid!

Werkgroep Oude Voetwegen (Erfgoed Hoogstraten): www.erfgoedhoogstraten.be of mail naar jefmichielsen@telenet.be

Werkgroep Zandwegen (Amalia Van Solms Baarle Nassau/Hertog) www.amaliavansolms.org of mail naar info@amaliavansolms.org

Natuurpunt Markvallei (Hoogstraten en omstreken): www.natuurpuntmarkvallei.be of mail naar bc.deklapekster@natuurpunt.be

De werkgroepen zijn ook altijd op zoek naar enthousiaste mensen die graag actief mee willen werken, doen of denken in één van de verenigingen. Neem contact op per e-mail (zie gegevens hierboven), of spreek meteen iemand van de organisatie aan. We staan je graag te woord!