

# Erfgoed Hoogstraten

GESCHIEDENIS en ERFGOED van het LAND VAN HOOGSTRATEN

**NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2003**

Geachte leden

Na ons bezoek aan het domein Maxburg nodigen we u uit voor een bezoek aan het klooster van Meersel-Dreef. Deze site is, net zoals Maxburg, één van de dertig eigendommen die sinds 2 december 2002 ingeschreven werden op de lijst van beschermde monumenten.

Door het recent beschermingsbesluit telt Hoogstraten nu in totaal 54 als monument beschermde gebouwen of groepen gebouwen, zoals bijvoorbeeld het begijnhof.

## UITNODIGING

**Dinsdag 11 maart:** LEZING over de 'Kapucijnen in Meersel-Dreef' door Pater Luc (Frans Wouters) om 20 uur in de bovenzaal van het stedelijk museum, Begijnhof 9, Hoogstraten. De inkom is gratis en ook niet-leden zijn van harte welkom.

**Zondag 6 april:** BEZOEK aan het 'Lourdes van de Noorderkempen', kerk en klooster van de kapucijnen in Meersel-Dreef, om 14 uur.

Patrick Melis, voorzitter

## Even voorstellen:

### Pater Luc en het klooster in Meersel-Dreef

Pater Luk werd geboren in Vorselaar op 23 september 1934, hij trad binnen bij de paters Kapucijnen op 15 september 1954 om door Mgr. Cathry tot priester te worden gewijd op 16 juli 1961.

## Pakistan

Een groot deel van zijn leven bracht hij door als missionaris in Pakistan. Hij vertrok de eerste keer naar ginder op 7 december 1962. Na een aanloop om de taal te leren wordt hij in de omgeving van Lahore benoemd voor het dorpswerk. Later verhuist hij naar de streek van Bhai Pheru waar hij zal blijven tot zijn definitieve terugkeer in 1993. Als pastoor zorgde hij samen met een medebroeder voor de zielenheil van 130 parochies. De kleinsten werden tweemaal per jaar bezocht, de grotere iets vaker. Er werd dan met de mensen gesproken en kwamen de gelovigen samen om eucharistie te vieren en eventuele kinderen te dopen. Samen met z'n medepaters organiseerde en bouwde hij in die jaren 35 dorpskerken en kapellen, 3 lagere scholen, 1 middelbare school, 1 meisjes- en 1 jongensinternaat. Verder zorgde hij mee voor het verwezenlijken van 4 bouwprojecten van samen 275 huizen. Daarbij kochten de paters een grote lap grond die ze verkavelden en verder verkochten aan de parochianen, eventueel met een lening. Verder zorgde de paters voor de nodige gelden om de bouw van die huizen gedeeltelijk te financieren. Zodat het verwerven van een eigen woning voor deze mensen een haalbare kaart werd. De basis was de missiepost met een kerk, een woning voor de paters en één voor zusters, een klein hospitaal en de scholen met internaten. In de internaten verbleven de christelijke kinderen die anders wegens de afstand geen onderwijs konden volgen. In de scholen waren alle kinderen welkom ook de moslimkinderen. Zodoende zit het bouwen en verbouwen hem in het bloed.

## Meersel-Dreef

Na zijn definitieve terugkeer in Vlaanderen werd hij aangesteld als gardiaan in het klooster van Meersel-Dreef. Daar zat hij ook niet stil, verschillende kamers in het klooster kregen een opknopbeurt, de kerk werd herschilderd, het Mariapark kreeg nieuwe toegangspoorten, het kerkhof werd opgeknapt, de weg naar de grot werd verhard en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.

## Het klooster

Niemand zal ontkennen dat het klooster in Meersel-Dreef een centrale plaats inneemt in het dorp. Het klooster, de kerk, het Mariapark, de zalen "De Zevenster" en de speeltuin, vormen een mooi geheel midden op de Dreef. Onlangs werden het klooster en het park geklasseerd als beschermd monument. In 1687 kwamen de paters Kapucijnen naar Meersel-Dreef, om een hulppost op te richten voor de Nederlandse katholieken uit de grensstreek, die wegens een verbod op de Katholieke godsdienst in hun eigen land niet terecht konden. Vlaanderen stond toen onder Spaans gezag. Ze bouwden eerst een schuur als tijdelijke verblijfplaats om dan een aanvang te nemen met de bouw van het eigenlijke klooster. Het klooster en de kerk werden in de loop van de jaren verschillende malen vergroot en veranderd met verschillende restanten uit de begintijd. Dat het zeker de moeite is om het klooster eens te bezoeken, bewezen de opendeurdagen ter gelegenheid van het 300-jaar bestaan in 1987, toen drie tot vierduizend mensen aanschoven om het klooster te mogen bezichtigen.



## Pater Luk z'n droom...

De paters kijken niet alleen naar het verleden maar ook naar de toekomst. Het aantal paters neemt af en al enkele kloosters werden gesloten. Wegens de grote toeloop naar het klooster en het Maria-park van Meersel-Dreef, kan de patersgemeenschap zich grotendeels zelf bedruipen. Het ziet er dan ook naar uit dat het klooster van Meersel-Dreef als één van de laatste Kapucijnenkloosters zal behouden blijven. Om de interesse van de dagjesmensen levendig te houden, zou pater Luk graag een museum oprichten in de oude schuur van het klooster. In dat museum zou hij graag een heemkundig museum beginnen met als hoofdthema de gebruiken en leefgewoonten van de paters Kapucijnen. De schuur zal daarvoor gerestaureerd en ingericht moeten worden. In zijn hoofd heeft pater Luk het plan al klaar en hem kennende zal dit vroeg of laat ook gerealiseerd worden. Het zou alleszins een verrijking zijn voor Meersel-Dreef en ook naar de toekomst toe, een kans zijn om het klooster en zijn omgeving te kunnen behouden voor het nageslacht...

**In onze volgende nieuwsbrief bezorgen we u meer informatie over de werking van de groepen, over het lidmaatschap 2003 en over opzoeken waarmee onze leden individueel bezig zijn.**