

Nieuwsbrief juni 2013

Erfgoed Hoogstraten, Leemstraat 9b, 2320 Hoogstraten

vzw erfgoed hoogstraten

Beste leden,

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we in het voorjaar een korte uitstap in de nabije regio. Dit jaar gaan we op **zondag 16 juni 2013** naar de **Sint-Leonarduskerk in Sint-Lenaarts**.

Sint-Lenaarts is ontstaan rond een oude kapel, gewijd aan Leonardus. De kapel kende een zeer vroege oorsprong en werd vooral vanaf de 13de eeuw steeds belangrijker. In 1436 startte men de werken voor de bouw van de huidige kerk, te beginnen met de toren. De werken werden afgerond in 1457. Het schip, transept en koor dateren van rond 1530-1560. In 1713 werd de spits van de toren verwoest. Na 1875 werden er grondige herstellingswerken uitgevoerd waarbij o.a. het zuidportaal herbouwd werd en er herstellingswerken aan de toren gebeurden. Hoewel er nog herstellingswerken aan de toren plaatsvonden in de jaren dertig (20ste eeuw), drong een restauratie zich op na de Tweede Wereldoorlog, vanwege de grote oorlogsschade.



In vroegere tijden lag deze “*Kathedraal van de Heide*” op de pelgrimsweg naar Santiago de Compostella. Ze was dan ook een druk bezocht bedevaartsoord. De jaarlijkse processie op pinkstermaandag kent hier zijn oorsprong en gaat al uit sinds 1495.

De kerk van Sint-Lenaarts is één van de parels van de Kempense gotiek. Terwijl men op dat moment in Brabant met natuursteen prachtige kerken bouwde, was men hier in de kempen genoodzaakt om voornamelijk met bakstenen te bouwen. Er waren namelijk geen steengroeves aanwezig, en de aanwezige waterlopen, waarlangs eventueel grote hoeveelheden getransporteerd konden worden, stonden niet in contact met zo'n steengroeven. De aanvoer was dus eerder beperkt. Zo gebeurde het dat de gotische kerken uit de 14de-15de-16de eeuw een combinatie werden van beide materialen: bakstenen afgewisseld met

decoratieve natuursteenlagen, ook bekend als “speklagen”. In de Sint-Leonarduskerk zijn deze speklagen vooral op de hoeken van het gebouw terug te vinden, zoals bij de steunberen en bij de toren. Typisch voor de gotiek in deze streek waren, buiten het gebruik van baksteen, de lichte structuren, de houten tongewelven en de monumentale torens. Het interieur vertoont grote gelijkenissen met dat van onze Sint-Katharinakerk, die net iets vroeger was afgewerkt. In de zijbeuk bevinden zich nog glasramen die dateren van 1535 en Sint-Leonardus voorstellen.

Het gebouw herbergt een zeer rijke geschiedenis die voor velen van ons onbekend is. Meer dan tijd om een bezoekje te brengen aan deze verborgen parel!

Afspraak: zondag 16 juni om 14u aan de westelijke ingang van de Sint-Leonarduskerk. Een gids zal ons de rijke geschiedenis van de kerk en Sint-Lenaarts met hand en tand uitleggen. Jullie zijn hierop van harte uitgenodigd!

Herfstuitstap naar Utrecht

Op zondag 27 oktober is onze jaaruitstap gepland! We bezoeken een boeiende stad, namelijk Utrecht. Zijn Domkerk, zijn grachten en steegjes, het Catharijneconvent, het RietveldSchroderhuis, enz. Alle details vindt u in de volgende nieuwsbrief.

Hou deze datum reeds vrij ! Inschrijven kan reeds: josee.verbreuken@telenet.be, 03/314.56.33 of 0494/48.69.50

